

Marktleinkerkerk  
Zondag 13 januari 2019  
9.30 uur  
Voorganger: Rien Wattel  
Organist: Jan Quakkelaar



*Viering van het Heilig Avondmaal*

---

We bereiden ons in stilte voor op de dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Openingslied: lied 526, Juich voor de koning van de Joden, vers 1, 2 en 4

Moment van stilte, beginwoorden en groet  
*We gaan weer zitten*

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: lied 505, In de nacht gekomen

ROND HET WOORD

Gebed

We zingen met de kinderen: "Goedemorgen, welkom allemaal"

**Goedemorgen, welkom allemaal**

Goe -de-mor-gen, welkom allemaal, ik met mijn en jij met jouw verhaal,  
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, al - les mag er zijn!  
God, ik vraag U, kom in onze kring. Wees erbij wan-neer ik bid en zing.  
Ik met mijn en U met Uw verhaal verteld in men-sen-taal.

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kinderverteldienst

Schriftlezingen:

- Jesaja 40 vers 3.4.5 en 10 en 11
- Lucas 3 vers 15.16 en 21.22

Lied: 686, De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

Preek

Lied: 494, Vanwaar zijt Gij gekomen  
*De kinderen komen terug*

#### RONDE TAFEL

- Inleiding tafelviering
- We zingen als tafelgebed lied 499, Nu gaat de hemel open
- Inzettingswoorden
- 'Onze Vader'
- Delen van brood en wijn
- Dankgebed
- Lied 528, Omdat Hij niet ver wou zijn... 1,2,3,4

#### GEBEDEN EN AFSLUITING

Mededelingen door de ouderling van dienst

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1<sup>e</sup> Diaconie: INLIA, 2<sup>e</sup> Wijkkerk  
Tijdens de collecte komen de kinderen uit de crèche in de kerk

Slotlied: Lichtcredo, lied 229 uit Oecumenisch Liedboek Zangen van zoeken en zien (tekst: Jacqueline Roelofs – van der Linden, melodie: lied 103c, Loof de Koning...)

1 Wij geloven in het leven,  
uit de duisternis ontwaakt.  
Wij geloven in de adem  
die ons wakker heeft gemaakt.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat mensen raakt.

3 Wij geloven in de liefde  
die verdeeldheid overwint.  
Wij geloven in de hemel  
die op aarde dan begint.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht dat ons verbindt.

2 Wij geloven in de woorden,  
ons door Jezus voorgedaan.  
Wij geloven in zijn voorbeeld  
dat nog mensen op doet staan.  
Ja, wij durven te geloven  
in het licht, ons voorgedaan.

4 Wij geloven in een toekomst,  
die op vrede is gericht.  
Wij geloven in de zoektocht  
naar dat stralend vergezicht.  
Ja, wij durven te geloven  
in het niet te doven licht.

Slotwoord en zegen (met gezongen "amen")

---

De uitgangscollecte is bestemd voor: Centraal Kerkenwerk

*Ieder een goede zondag en een goede week toegewenst!*