



Zingen in de Marktplaatskerk

-Samen zingen, samen geloven-

20 januari 2018 om 19.00 uur

Medewerking:

Hans van Noord (orgel)

Leiding: Tineke Klaassen

Welkom

We zingen 'staande': Lied 868 : 1-2-5

1.

Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust,

Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: *Amen.*

(we gaan zitten)

Gebed

We zingen: Evangelische Liedbundel 356 : 1-2-3

1.

Van U wil ik zingen, wie d' engelen omringen,
al juichend getuigend uw goedheid, o Heer.
'k Wil loven en danken met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid en liefde steeds meer.

2.

Moog' immer mijn harte in vreugd en in smarte
zich leren te keren, o God, tot uw troon.
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen
tot 'k, Vader, benader der engelen toon.

3.

Moog' hier dan mijn zingen, uw heem'len doordringen
en juub'lend zich mengen met hemelse toon
tot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven
als 'k juichend zal staan bij uw stralende troon.

Hans speelt: Te Deum (Marc-Antoine Charpentier)

We zingen: Evangelische Liedbundel 348 : 1-5 en Lied 657 : 1-3-4 (tekst Sytze de Vries)

1.
Komt, laat ons zingen al te zaam: God is goed!
Hemel en aarde prijst zijn Naam! God is goed!
Laat ieder naad'ren tot zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën, rein en schoon: God is goed!
God is goed! God is goed!
In melodieën, rein en schoon: God is goed!

5.
O, dat nu ieder hart getuig': God is goed!
Dat ied're knie voor Hem zich buig! God is goed!
O, Hem te kennen is zaligheid,
't leven tot in der eeuwigheid;
laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed!
God is goed! God is goed!
Laat ons 't vermelden wijd en zijd: God is goed!

1.
Zolang wij ademhalen scheidt Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

3.
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

4.
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

Hans speelt: 'Air' uit de 3^e orkestsuite van J.S. Bach (1685-1750)

Gedicht

We zingen: Het liefste lied van overzee, deel I, no. 58 : 1-3-4 (O, praise ye the Lord – melodie: C. Hubert C. Parry) en Het liefste lied van overzee, deel II, no. 47 : 1-2-3-4 (Hail the day that sees Him rise – melodie: Robert Williams (1781-1821))

1.
Zingt volop Gods lof de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem een lied in de mond,
gij engelen, machten voor zijn aangezicht
en zingt u te buiten in 't hemelse licht.

3.
Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank!
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord
van wat hij gedaan heeft, en zing het dan voort.

4.
Zingt volop Gods lof want waardig is Hij
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij
tot leven geroepen, voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem!

1.
Prijst de dag dat Hij verrees, - Halleluja!
om de nieuwe morgen wees. – Halleluja!
Christus heeft ons door de nacht – Halleluja!
dichter bij die dag gebracht. – Halleluja!

2.
Blaas vandaag trompetten aan. – Halleluja!
Vier het feest van volle maan – Halleluja!
met het lied in ieders mond: - Halleluja!
God vernieuwt zijn trouwverbond. – Halleluja!

3.
Christus, uw getuigenis – Halleluja!
dat Gods Naam bevrijder is, - Halleluja!
bindt ons samen, vuurt ons aan – Halleluja!
vrolijk met u mee te gaan. – Halleluja!

4.
Zing met opgeheven hoofd – Halleluja!
van wat deze dag belooft: - Halleluja!
hoe in Hem, dit nieuw begin, - Halleluja!
alles zijn bestemming vindt. – Halleluja!

Hans speelt: The Exodus Song (Ernest Gold -1921-1999 / arr. Hans van Noord)

Collecte. De collecte is ter bestrijding van de kosten van de avonddiensten.

We zingen: Het liefste lied van overzee, deel I, no. 6 : 1-2 (Angelvoices ever singing – melodie: Edwin George Monk - 1819-1900)

1.
Als de hemel vol gezang is,
U de glorie zingt,
snarenspeel nooit onderbroken
rond uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven
omdat leven U ontspringt.

2.
Gaf Gij ook niet zelf de adem
die U loven moet?
Laat het lied op aarde klinken
als de hemel doet:
een gebed dat U wil danken,
wil verklanken: God is goed!

Gebeden

We zingen: Het liefste lied van overzee, deel II, no. 37 : 1-4-5-7 (Fill thou my life – Thomas Hawels 1734-1820)

1.
Maak heel mijn leven tot een lied,
ook als de dag verstilt.
Maak wie ik ben getuige van
uw wezen en uw wil.

4.
Vul mij daarom met diepe dank,
tot heel mijn leven zingt
van U en van uw liefde voor
wie klein is en gering.

5.
Dan geef ik U, in wie ik ben,
de eer mijn leven lang
en bloeit uit alles wat ik doe
een altijd nieuw gezang.

7.
Nooit zal mijn leven, dag en nacht,
dan zonder zegen zijn.
Bij elke voetstap die ik zet
bent U zelf het refrein!

Slotwoord

We zingen 'staande' als slotlied: Lied 268 : 1-2 (melodie: Wales – Ar Hyd Y Nos)

1.
Goede herder, als wij slapen,
heel deze nacht,
waak dan over al uw schapen,
heel deze nacht;
dat wij dromen zonder zorgen,
veilig rusten tot de morgen
lieve God, bij U geborgen,
heel deze nacht.

2.
Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven,
eeuwig in uw licht geheven –
allen door uw trouw omgeven,
bij dag en nacht.

Zegenbede

We zingen 'staande' als zegenlied: Opwekking 710 – 1 en 2

1.
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

2.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Bijzondere diensten 2019 in de Marktplaatskerk

- 10 februari - 4U dienst om 9.30 uur
- 24 februari - Deo Juvante uit Huizen. Kees van den Boogaard (orgel)
- 24 maart - Trumpets of the Lord. Hans van Noord (orgel)
- 21 april - Pasen - Dieuwke Kloppenborg (trompet)/Ellis 't Hooft (dwarsfluit), Hans van Noord (orgel)
- 28 april - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore. Theo van der Hoorn (orgel)
- 26 mei - Interkerkelijk Koor Aalsmeer. André Keessen (orgel)
- 23 juni - Desire samen met Rejoice uit Bunschoten
- 28 juli -
- 7 augustus - Zomerzangavond (woensdag 20.00 uur) Melissa Venema en Julian Koene / trompet
- 25 augustus -
- 22 september - Interkerkelijk Koor Caritas uit Aalsmeer. Hans van Noord (orgel)
- 13 oktober - 4U dienst om 9.30 uur
- 27 oktober - Christelijk Gemengd Koor Cantamus
- 17 november -
- 15 december - Kerstspecial
- 24 december - Kinderkerstfeest
- 24 december - Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer o.l.v. Hans van Noord (22.30 uur)
- 25 december - Interkerkelijk Koor Desire. Joop van Oord (orgel) (9.30 uur)