

**20 januari 2019**  
**Doop van Levi Nicolai Putzes (\*14 september 2018)**



**Marktplaatskerk**  
Protestantse Gemeente Hoofddorp

9.30 uur

Organist: Hans van Noord

Voorganger: ds. Adri van der Wal

**Intocht**

De kerkenraad komt binnen

Stiltemoment, waarin we ons voorbereiden op de dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: **Ps. 91:1.2**

Bemoediging

Vredegroet

Drempelgebed

Zingen: **Opwekking nr. 733**

De zon komt op, maakt de morgen wakker.

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,  
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit,  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Heer vol geduld toont U ons uw liefde.

Uw Naam is groot en uw hart is zacht.

Van al uw goedheid wil ik blijven zingen,  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.

Met meer passie dan ooit,  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stukt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen,  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit,  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam.  
Met meer passie dan ooit,  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.  
Verheerlijk zijn heilige naam.

### Het Woord gehoord

We zingen met de kinderen:

## Voor we gaan

Bette Westera

Eric Jan Joosse

The musical score is written in G major (one sharp) and 4/4 time. It consists of four staves of music with Dutch lyrics underneath. The lyrics are: 'Voor we gaan, voor we gaan ste - ken wij een kaars-je aan. Laat het licht maar stra - len o - ver de ver - ha - len en de lied - jes die wij zin - gen, o - ver al - le mooi - e din - gen die be - staan.'

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kinderverteldienst

Schriftlezing: Psalm 121

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp?

<sup>2</sup>Mijn hulp komt van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft.

<sup>3</sup>Hij zal je voet niet laten wankelen,

Hij zal niet sluimeren, je wachter.

<sup>4</sup>Nee, Hij sluimert niet,

Hij slaapt niet,

de wachter van Israël.

<sup>5</sup>De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

<sup>6</sup>overdag kan de zon je niet steken,

bij nacht de maan je niet schaden.

<sup>7</sup>De HEER behoedt je voor alle kwaad,

Hij waakt over je leven,

<sup>8</sup>de HEER houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

Zingen: **Lied 904:1.3**

Schriftlezing: Matteüs 11:28-29

<sup>28</sup>Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. <sup>29</sup>Neem mijn juk op je en leer van mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.

Zingen: **Lied 942:3**

Overdenking

Zingen: **Opwekking nr. 488**

1. Heer ik kom tot U;

neem mijn hart, verander mij.

Als ik U ontmoet,

vind ik rust bij U.

Want, Heer, ik heb ontdekt,

dat, als ik aan Uw voeten ben,

trots en twijfel wijken

voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mijn vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht

en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

2. Heer, kom dichterbij,

dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En, Heer, leer mij uw wil,

zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven

door de kracht van uw liefde.

Refrein

De kinderen komen terug uit de kinderverteldienst

(De kinderen blijven bij het podium)

### **Het Woord beantwoord**

Bediening van de doop aan Levi:

- Dooptekst

Een schaal, wat water.

Een paar druppels over het hoofd van een kind.

Een paar woorden.

Je bent gedoopt.

Het lijkt zo weinig, maar het betekent heel veel.

Want wat betekent de doop?

De doop, dat is dat God tegen iemand zegt: jij hoort bij Mij!

Nooit laat Ik je in de steek.!

Zo schrijft God zijn naam bij de doop op een mens. Voor altijd van Hem.

Je hebt voor altijd een band met God.

Gods naam staat voor altijd op jouw leven. Dat kun je niet uitpoetsen.

Je schrijft je naam maar één keer voor in een boek.

Zo hoef je ook maar één keer gedoopt te wezen om voor altijd van God te zijn.

Je doopt met water.

Water geeft leven.

Water is in de kerk teken van leven, van nieuw leven.

Je krijgt nieuw leven van God.

Wie gedoopt is mag als een kind van God door het leven gaan.

Voor altijd.

God zal bij je zijn.

Altijd.

Elke dag.

De doop is een basis onder je leven.

Altijd kun je erop terugvallen.

Vaders en moeders mogen hun kinderen laten dopen.

Mensen die groter zijn, kunnen er zelf om vragen om gedoopt te worden.

Het zijn altijd blijde mensen, dankbare mensen.

Het zijn mensen die vrienden van God willen zijn.

Vrienden van God, vriendinnen van God,

dat willen we toch allemaal zijn?

Als je vriend of vriendin bent van de HERE God,

dan wil je ook horen bij de groep van vrienden van de HERE God.

Dat noemen we de gemeente.

Daar mag iemand die gedoopt wordt, bij gaan horen.

Levi ook.

Samen mogen we elkaar leren wat het betekent om vriend of vriendin van God te zijn.

Vaders en moeders mogen dat aan hun kinderen leren.

Thamara en Nick zullen dat zo meteen beloven.

We luisteren naar: Thamara Wassenaar en haar moeder zij zingen Opwekking lied 710(gebed on zegen)

- Doopvragen

1. God heeft deze wereld lief. Daarvan getuigen de apostelen en de profeten. Deze liefde heeft onder mensen gewoond en geleefd in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer.  
Willen jullie deze boodschap geloven met de kerk van altijd en overal?
2. Beloven jullie Levi trouw te blijven, wat de toekomst ook brengen zal, steeds indachtig dat jullie zoon uit God geboren is en dat hij aan jullie zorg is toevertrouwd?
3. Beloven jullie Levi op te voeden in het licht van zijn doop en hem voor te gaan in geloof, hoop en liefde, op de weg van de Heer, opdat hij eenmaal zelf ook zal willen antwoorden op het heil dat ons in Christus is geschonken?

- Nick en Thamara geven antwoord

- Zingen: **Lied 513:1.2**

- Het doopwater wordt uitgegoten in het doopvont door Nick en Luka

- Levi wordt gedoopt

- Zegen over dopeling en doopouders

- Zingen: **Lied 513:3.4**

- De kinderen van de kinderverteldienst geven wat zij gemaakt hebben

- De doopkaart en het doopboek worden uitgereikt

- De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars en aan de doopouders gegeven. Nick plaatst de kaars op de standaard

- Nick onthult de naam van Levi op de dooprol

Mededelingen door de ouderling van dienst

Dankgebed en voorbeden

stil gebed

gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven: diaconie (landelijk diaconaat afdracht) / wijkkerk

De kinderen uit de crèche komen binnen

Slotlied: **Lied 704**

Slotwoord en zegen

Zingen: **Amen**

De uitgangscollecte is bestemd voor: oecumene (landelijke afdracht)

Vanavond kunt u "Zingen in de Marktplaatskerk". Liturgie is Tineke Klaassen

IEDER EEN GOEDE ZONDAG EN EEN GOEDE WEEK TOEGEWENST !