

Orde van dienst

Zondag 23 december anno Domini 2018 (4^e advent), 9.30 uur

Voorganger Mario Boelen, pastoraal werker

Organist: Joop van Oordt

Lector: Tineke Klaassen



We bereiden ons in **stilte** voor op de dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Een kind steekt de **4^e adventskaars** aan, met de woorden:

*Vier kaarsen mogen branden.
Zij geven ons weer moed.
Nog maar heel even wachten,
Dan wordt het licht en goed.*

Openingslied: Psalm 80, vers 1 en 2 – “O God van Jozef, leid ons verder, ...”

Groet en bemoediging

Voorganger: *De liefde en nabijheid van God de Vader zij met jou, hier en nu
door Jezus die wij verwachten, overal en altijd.*

Gemeente: *Zijn geest zij ook met jou.*

Voorganger: *Onze hulp en onze verwachting
is de naam van de Heer,
die trouw is, eindeloos,
die niet loslaat wat zijn hand begon.*

Toelichting bij de viering

Gebed om ontferming

Zingen: lied 98 uit “Jij mijn adem”

(Jan van Opbergen, op de melodie van psalm 72 – “Geef, Heer, de koning uw rechten ...”)

Wij gaan de weg van oude woorden, van overlevering,
die wij van onze ouders hoorden, in eigen luisterkring,
verhalen uit geloof geboren om onze weg te gaan,
en tekens die ons veel beloven, als wij ze nieuw verstaan.

Wij zijn een schakel in de keten, verbintenis van hoop,
mensen op zoek naar beter weten, oprechte levensloop.
Er is geen god aan onze zijde die zegt: ‘Zo ga je goed’.
Wel Eén die roept door alle tijden: ‘Zoek verder, het komt goed’.

Adventsproject van de kinderverteldienst

We **zingen** met de kinderen van het adventsproject “Een boodschapper met goed nieuws”:
“Zacharia, jij kunt kijken in de verte van de tijd.”

(zie volgende pagina)

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kinderverteldienst
De jongeren van de 12+ groep gaat naar hun eigen ruimte

Schriftlezing: Micha 5, vers 1 tot en met 6 (“Nieuwe Bijbelvertaling”, 2004)

¹Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. ²Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. ³Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, ⁴en hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij zeven herders doen opstaan, ja, acht vorsten uit mensen gekozen. ⁵Met het zwaard zullen zij Assyrië kaalslaan, met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt. ⁶En wat er van Jakob is overgebleven, te midden van machtige volken, zal zijn als dauw die van de HEER komt, als regendruppels op het groen, dat niets verwacht van een mens en niet naar mensenkinderen uitziet.

Zingen: “De toekomst is op handen”

(Alfred Bronswijk; op de melodie van psalm 107 – “Gods goedheid houdt ons staande ...”)

De toekomst is op handen. Het licht licht dichterbij.
Nieuw heimwee vult de landen met ongekend getij.
De dromen worden waar. Meer dan wij konden wensen.
De tijd loopt uit op daar, waar vrede woont bij mensen.

‘Messias’ wil Hij heten, die mens voor mensen is,
door wie wij werk’lijk weten wat lichtend leven is.
Zijn wet herschept de norm. Zijn waarde her-ijkt waarden,
zodat, ondanks de storm, straks vrede komt op aarde.

Wij, Messiaanse mensen, wij zijn de nieuwe loot,
voorbij de oude grenzen, voorbij het land van dood.
Godsvolk, heradem weer! Vaar uit naar nieuwe stranden!
‘t Getij van onze Heer, zijn toekomst, is op handen.

Schriftlezing: Lucas 1, vers 39 tot en met 45 (“Nieuwe Bijbelvertaling”, 2004)

³⁹Kort daarop reisde Marija in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, ⁴⁰waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elīsabet begroette. ⁴¹Toen Elīsabet de groet van Marija hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de heilige Geest ⁴²en riep luid: ‘De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! ⁴³Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? ⁴⁴Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. ⁴⁵Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan.’

Uitleg en verkondiging

Zingen: lied 443, vers 1, 2 en 3 uit “Liedboek; Zingen en bidden in huis en kerk” (2013)
“De engel Gabriël komt aangesnel, ...”

Mededelingen door de ouderling van dienst

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1^e Kerk in Actie, 2^e Wijkkerk

Tijdens de collecte komen de kinderen uit de crèche en de kinderverteldienst in de kerk

Slotlied: lied 441, vers 1 en 10 uit "Liedboek; zingen en bidden in huis en kerk"

"Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?"

Slotwoord en zegen (beaamd met gezongen "amen")

De uitgangscollecte is bestemd voor centraal kerkenwerk

Vanavond is er om 19.00 uur "Zingen in de Marktplaatskerk" (kerstspecial, o.l.v. Nico Louwen

Ieder een goede zondag en een goede week toegewenst!