

**De Ark, Lichtkring, Marktpleinkerk en clubs
vieren samen**

KINDERKERSTFEEST 2018

Liturgie



Marktpleinkerk

24 december 2018

Aanvang: 19.00 uur

Predikant: ds. Aarnoud van der Deijl

Organist: Arjen Noordzij

We zingen: Er is een kindeke geboren op aard

De kinderen, die dat willen, mogen ondertussen met hun lichtje door de kerk lopen.

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal
't Kwam op de aarde voor ons allemaal

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis



Er is een kindeke geboren in 't strooi
Er is een kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

We zingen: Lied van het licht

Mensen kijken in het donker
Naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het Licht dat je straks ziet.



Refrein:

Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.

Mensen kijken naar de sterren.
Maar dat licht is ver en koud.
Steek een kaars aan, die vertelt je,
van het Licht dat van ons houdt.

Refrein

Mensen hebben mooie plannen
Maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is.

Refrein

Mensen dromen mooie dromen
van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan, die vertelt je
hoe de wereld eens zal zijn.

Refrein

Mensen gaan een beetje stralen,
want het Licht raakt hen nu aan.
Je ziet lichtjes in hun ogen
als ze bij het Kerstkind staan.

Refrein

WELKOM en GEBED

Kaarsenspel

De eerste kaars mag branden,
wij zien een beetje licht
dat ook voor ons gaat schijnen.
Is dat geen mooi gezicht?

Twee kaarsen mogen branden.
Hun licht schijnt warm en zacht
voor mensen in het donker
als lichtpunt in de nacht.



Drie kaarsen mogen branden,
vertellen het bericht:
het donker gaat verdwijnen!
Het wordt al steeds meer licht.

Vier kaarsen mogen branden.
Zij geven ons weer moed.
Nog maar heel even wachten,
dan wordt het licht en goed.

De kaars van Kerst, die mag nu aan.
Laat ieder zien en horen:
een grote ster is opgegaan.
De Koning is geboren!



Musical "De wijzen zien een ster"

Tijdens deze musical zingen we met elkaar de volgende liedjes:

Kling, klokje, klingelingeling

Kling klokjes klingelingeling
kling klokjes kling
Kerstmis is gekomen
met zijn groene bomen
en in alle landen
gaan de kaarsjes branden
Kling klokje klingelingeling
kling klokje kling

Luid klokjes klingelingeling
luid klokjes kling
Laat de boodschap horen
Jezus is geboren
Met die blijde klanken
willen wij God danken
Luid klokjes klingelingeling
luid klokjes kling

Wat een sterren

Wat een sterren, wat een sterren als je heel lang kijkt.
Dan lijken het er steeds maar meer.
Wat een sterren wat een sterren als je heel lang kijkt.
Dan kun je niet meer tellen en je nek doet zeer.

Ik zie er eentje twinkelen daar boven die kameel.
Ik zie er honderd stralen, oh, het zijn er toch zo veel.

Wat een sterren, wat een sterren als je heel lang kijkt.
Dan lijken het er steeds maar meer.
Wat een sterren wat een sterren als je heel lang kijkt.
Dan kun je niet meer tellen en je nek doet zeer.

Ik zie er eentje twinkelen daar boven het paleis.
Het lijkt wel te bewegen, ik wil mee met hem op reis.

Wat een sterren, wat een sterren als je heel lang kijkt.
Dan lijken het er steeds maar meer.
Wat een sterren wat een sterren als je heel lang kijkt.
Dan kun je niet meer tellen en je nek doet zeer.

Ik zie er eentje twinkelen veel groter dan de rest.
Wij wonen in het Oosten dus dan moeten wij naar West.

Wat een sterren, wat een sterren als je heel lang kijkt.
Dan lijken het er steeds maar meer.
Wat een sterren wat een sterren als je heel lang kijkt.
Dan kun je niet meer tellen en je nek doet zeer.

Ga je mee op zoek?

Ga je mee op zoek naar het koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt.
Ga je mee op zoek naar het koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!



Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver?
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver?
Kijk daar is de ster!

We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder koningskind, misschien....

Ga je mee op zoek naar het koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt die vindt.
Ga je mee op zoek naar het koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!

Tralalala

Want wie zoekt, die vindt! (3x)

De wijzen, de wijzen

I,17

DE WIJZEN

Tekst Hanna Lam

Muziek Wim ter Burg

The musical score is written on three staves in G major (one sharp) and common time. The melody consists of quarter and eighth notes. Chords are indicated above the notes. The lyrics are written below the staves.

1. De wij - zen, de wij - zen, die
gin - gen sa - men rei - zen, ver - trou - wend op een
ko - nings - ster, zij wis - ten niet hoe - ver.

2. Zij volgden het teken,
de dagen werden weken,
dan klopt een rijke karavaan
bij de paleispoort aan.

4. Herodes, hij hoorde
verschrikt naar deze woorden.
'Een koningskind bij mij in huis?
U bent beslist abus'

3. 'O koning, wil ons horen:
er is een prins geboren,
in 't Oosten is zijn ster gezien,
staat hier zijn wieg misschien?'

5. De wijzen, de wijzen,
die moesten verder reizen.
De ster ging als een lichtend spoor
naar Bethlehem hen voor.

Nu zijt wellekome

296. Nu zijt wellekome



1. Nu zijt wel - le - ko - me, Je - su, lie - ve Heer;



Gij komt van al - zo ho - ge, van al - zo veer!



Nu zijt wel - le - ko - me van de ho - ge he - mel neer;



hier al in dit aard - rijk zijt Gij ge - zien nooit meer:



Ky - ri - e - leis!

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t' ere van dat kindje, dat alle ding behoudt. Kyrieleis.

Wij staan aan een kribbe

1 Wij staan aan een krib-be, aan-schou-wen de bron,
de oor-sprong der schep-ping, de rij-zen-de zon:
dit le-ven zal stra-len, door God zelf be-mind.
Wij groe-ten de toe-komst, ge - vat in dit kind.

4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
zijn ster aan de hemel heeft alles omljnd.
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Ik wens je een vrolijk Kerstfeest

Refrein:

Ik wens je een vrolijk Kerstfeest (3x)

En een gelukkig nieuwjaar



Ik geef jou een hand, want jij hoort er bij,
't Is feest voor ons samen, voor jou en voor mij.

Refrein

Ik geef jou een lied, want dat hoort er bij,
Dan zingen wij samen, muziek maakt ons blij.

Refrein

Midden in de winternacht

1. Midden in de winternacht
ging de hemel open,
die ons 't Heil der wereld bracht
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen
Christus is geboren!

2. Vrede was er overal
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal,
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen
Christus is geboren!

3. Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan,
blaast de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!



COLLECTE en PAUZE

De collecte is bestemd voor de kinderboerderij in Hoofddorp.
Hier praten we even over.
Tijdens de collecte wordt er wat lekkers uitgedeeld.

SLOTWOORD en DANKGEBED

We zingen het slotlied: ERE ZIJ GOD

Ere zij God,
ere zij God.
In de hoge,
in de hoge,
in de hoge!

Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen,
een welbehagen! In de mensen,
een welbehagen. Een welbehagen.
Ere zij God in de hoge,
ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen,
in de mensen,
een welbehagen.
In de mensen
een welbehagen,
een welbehagen.
Ere zij God,
ere zij God,
in de hoge,
in de hoge,
in de hoge!
Vrede op aarde,
vrede op aarde,
in de mensen
een welbehagen
Amen, amen



*De leiding van de kinderverteldienst
van De Ark, Lichtkring, Marktpleinkerk
en de leiding van de clubs wensen jullie
gezegende kerstdagen en een goed, gezond
en vredig 2019.*