

Kerstmorgen 25 december 2018 om 9.30 uur



Marktplainkerk
Protestantse Gemeente Hoofddorp

Medewerking:

Hosanna in Excelsis

o.l.v. Marjana Butko

Lector: Nico Louwen

Orgel: **Hans van Noord**

Voorganger: ds. Gerdien Neels

www.pghoofddorp.nl

We zingen voor de dienst (vanaf 9.15 uur):

We zingen: Lied 477 : 1-2-4

1.
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2.
De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
4.
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

We zingen: Het liefste lied van overzee deel I (Sytze de Vries) no. 48 : 1-2-3-4 (melodie: Once in royal Davids city)

1.
Waar eens David is geboren,
wordt een kind in 't stro gelegd.
Daar ligt een geboren herder,
Hem is alle plaats ontzegd.
Maar, en dit geheim is groot,
Hij troont op Maria's schoot.
2.
In de armen van zijn moeder
wordt de liefde zijn tegoed.
Daar leert Hij van harte zingen
van de God die wond'ren doet.
Liefde leidt Hem tot de dood,
tot Hij rust vindt in haar schoot.
3.
Alle dagen van zijn leven
heeft dit kind ons liefgehad,
met ontferming diep bewogen
over wie geen herder had.
Hij, die alle mensen weidt
met zijn staf van lieflijkheid.
4.
Eenmaal zullen wij aanschouwen
wat ons hart nu nog verwacht,
gaat zijn liefde zich ontvouwen
als het einde van de nacht.
Hij zal stralen als de zon,
toen de eerste dag begon.

We zingen: Hemelhoog 143 : 1-2-4-5

1.
Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet.
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht dat je straks ziet.

Refrein:

*Het wordt anders, het wordt lichter.
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde.
Het wordt Kerst. God is dichtbij.*

4.
Mensen dromen mooie dromen
van een wereld, licht en fijn.
Steek een kaars aan, die vertelt je
hoe de wereld eens zal zijn.

Refrein:

Het koor zingt: Still a Bach Christmas

+++++++

We worden stil en bereiden ons voor op de dienst.

Welkom door de ouderling van dienst. De 5^e kaars wordt aangestoken en één van de kinderen zegt het versje op.

*De kaars van Kerst, die mag nu aan.
Laat ieder zien en horen:
Een grote ster is opgegaan.
De Koning is geboren!*

We zingen 'staande' als intochtlied: Psalm 150 : 1-2

1.
Loof God, looft Hem overal.
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2.
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Cithar, cymbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Bemoediging en groet

Gebed

We zingen: Lied 479 – 1-2-4 (melodie: On Christmas night all Christians sing – vertaling Sytze de Vries)

1.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugde vol nieuws, want hier is Hij:
de vorst van Gods barmhartigheid!

4.
Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied,
Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied:
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

2.
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.

Schriftlezing: Jesaja 52 : 7-10

⁷Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt:
'Je God is koning!'

⁸Hoor! Je wachters verheffen hun stem,
samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen:
de HEER keert terug naar Sion.

⁹Breek uit in gejubel,
ruïnes van Jeruzalem,
want de HEER troost zijn volk,
Hij koopt Jeruzalem vrij.

¹⁰De HEER ontbloot zijn heilige arm
ten overstaan van alle volken,
en de einden der aarde zien
hoe onze God redding brengt.

Het koor zingt: Son of Mary

Aandacht voor het project door de leiding van de kinderverteldienst.

We zingen met de kinderen het projectlied: Daar gaan we naar toe

1.
Baby uit de hemel in het midden van de tijd,
we zien het in je ogen: onze redding is dichtbij.
Het plan komt nu tot leven ,de nieuwe tijd begint.
Al Gods liefde in een kwetsbaar kind.
Daar gaan we naar toe!

2.
Wie knielen voor de koning in een voederbak.
We buigen voor de allergrootste herder.
Het lied klinkt overal: dit kind is onze redder.
Klein wordt groot. Traan wordt troost.
Angst wordt hoop. Helm wordt kroon.
Heel gewoon. God blijft God.

3.
Baby uit de hemel in het midden van de tijd,
we zien het in je ogen: onze redding is dichtbij.
Het antwoord op de vragen: Wanneer?
En waar? En hoe?
Eén ding is wel zeker: daar gaan we naar toe.
Eén ding is wel zeker: daar gaan we naar toe!

We zingen: Lied 506 : 1

1.
Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem!

Refrein:

Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer, wij loven U, koning en Heer!

Wij luisteren 'staande' naar het kerstevangelie volgens Lucas 2:1-20.

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in een doek en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want Ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.' 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

14 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.'

15 Toen de engelen waren teruggedaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' 16 Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

We zingen 'staande' : Lied 487 : 1-2

1.
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in onze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roep-- op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

2.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Vredegroet: wij wensen elkaar een vrolijk kerstfeest.

De kinderen van groepen 1-8 gaan naar de Kinderverteldienst .

Verkondiging

Het koor zingt: **Ave Verum Corpus** (W.A. Mozart)

We zingen Lied 481 : 1-2-3

1.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer!

2.
Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

3.
Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte: 1. Kerkinactie/Kinderen in de knel 2. Wijkkerk

Tijdens de collecte zingt het koor: In het nachtelijk duister en De nacht waarin de liefde mens werd

De kinderen komen terug en gaan zitten

We zingen staande als slotlied: “Leven lijkt soms een lange nacht” (melodie: W.A. Mozart)

1.
Leven lijkt soms een lange nacht,
maar, wie had dat ooit gedacht.
Ergens schijnt een licht,
straalt een gezicht liefde uit.
Goddank, alles zal anders zijn;
Kind, al bent U nog maar klein.
Wat U brengt is groot;
Uw morgenrood verdrijft de nacht,
Refrein (2x):
want daar in Bethlehem,
klinkt hemelhoog een stem.
Een Licht schijnt in de duisternis,

2.
Jezus, U bent mijn God en Heer.
Juist met Kerstfeest voel ik weer,
wat U voor ons deed en hoe U leed,
daar aan het kruis,
Refrein (2x):
want daar in Bethlehem,
klinkt hemelhoog een stem.
Een Licht schijnt in de duisternis,
Gods Zoon brengt ons nieuw leven.

Slotwoord en zegen

We zingen 'staande' met het koor: Joh. de Heer 48

Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
Amen. Amen.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Pastoraat Hoofddorp

Allen gezegende Kerstdagen toegewenst!

Deze dienst kunt u ook beluisteren via www.pghoofddorp.nl.

*Zondag 30 december is er om 9.30 uur
een kerkdienst in de Marktleinkerkerk.
Voorganger is Mario Boelen*

*Maandagavond 31 december is er om 19.30 uur
een kerkdienst in de Marktleinkerkerk.
Voorganger is ds. Ole van Dongen*

+

*Blijf niet staren op wat vroeger was.
Sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen, merk je het niet?*

+